

Be'ad Chaim in Jeruzalem



Be'ad Chaim
Pro-Life Israel

Be'ad Chaim in Jeruzalem geeft voorlichting en helpt vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Daarnaast probeert de organisatie ook de moeders praktische steun te geven bij de verzorging van hun baby.

We steunen deze organisatie bij de aankoop van 200 waardebonnen om te versturen naar moeders in Eilat die hun huizen moesten verlaten.

Sandy Shoshani (directeur van Be'ad Chaim): *“Onze consulente in Berseba, Oxana, zat in de schuilkelder tegenover haar huis toen wij elkaar op 17 oktober spraken. De sirenes waren net afgegaan en ze was met haar moeder en 10-jarige dochter naar de overkant van de straat gerend. Oxana beschreef me enkele van de zeer moeilijke situaties van de vrouwen die ze helpt. Moeder Katrina heeft een gehandicapt kind en een nieuwe baby. Ze moet over straat rennen om bij haar schuilkelder te komen. De tweejarige begrijpt het niet, is getraumatiseerd en weigert vaak te bewegen.*

Anderen vertelden dat de sirenes en het geluid van de raketten die vanuit Gaza worden afgevuurd, hun kinderen doodsbang maken, misselijk en ziek. Meestal worden deze raketten in de lucht onderschept en vernietigd door Israëls Iron Dome raketafweersysteem.

Ik vroeg Oxana waar ze haar kracht vandaan haalt om anderen te blijven helpen - ze huult, ze bidt en ze vindt nieuwe kracht in de Heere. Ze deelde Psalm 130:7 “Israël hope op de HEERE; want bij de HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing”. Ze vraagt jullie om te bidden voor bescherming voor haar kinderen die in het leger dienen.”



Klik op de afbeelding voor een video met een update door Sandy (Eng.)



Het kantoor in Berseba bevindt zich in een openbare schuilkelder



Luiers die een organisatie zo genereus heeft gedoneerd voor onze behoeftige moeders in het zuiden

Ebenezer Home in Haifa



Ebenezer Home in Haifa is het enige christelijke zorgcentrum voor ouderen in Israël. Er wonen ruim 30 mensen, waaronder enkele overlevenden van de Holocaust. De overheid betaalt slechts een klein deel van de zorgkosten. Daarom is het tehuis afhankelijk van hulp van buitenaf.

We steunen dit zorgcentrum bij het aanschaffen van noodvoorraden aan voedsel en medicijnen, water en brandstof voor generator en vervoermiddelen en een satelietverbinding.



Klik op de afbeelding voor een video met een update door David Phillips (directeur)



Watervoorraad



Sateliettelefoon



Voormalig directeur in gesprek met bewoner



Een van de bewoners



David Phillips (directeur)

FIRM Israel in Jeruzalem (opvang evacuees in kibboets Afik)



Etnachta is een vakantiepark op kibboets Afik op de Zuidelijke Golanhoogten.

In het bestuur van deze kibboets zit ook het Messiasbelijdende echtpaar Moshe en Jeannette Gabay. Jeannette komt uit Nederland en schrijft dagelijks een column in het Reformatorisch Dagblad.

We steunen FIRM Israel (www.firmisrael.org) waarin een aantal Israëlische christelijke organisaties samenwerken. FIRM heeft het hele vakantiepark gehuurd voor opvang van evacuees. Het betreft met name zo'n 49 gezinnen uit Zuid-Israël, de regio rond de Gazastrook, en gezinnen die aan de grens met Libanon wonen.

Het vakantiepark zorgt voor accommodatie en eten, maar voor echte opvang is meer nodig. Omdat de scholen op de Golanhoogten nog dicht zijn, is vervangend onderwijs opgezet voor alle kinderen van 6 tot 14, zowel voor de kinderen uit Afik als die van de evacués. Voor de jongere kinderen wordt gewerkt aan opvang zoals een kamer waar na schooltijd gespeeld kan worden. Voor de volwassenen worden cultuuravonden met verschillende sprekers georganiseerd, evenals praatavonden om gezamenlijk te beginnen met de verwerking van de oorlog.

De lokale overheden en scholen zijn betrokken bij de uitvoering van alle programma's, evenals vrijwilligers uit het dorp zelf.



Sportevenementen voor de tieners



Kleuren voor de kinderen



Knutselen voor de kinderen

Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)



Familie Dekker is namens de Gereformeerde Gemeenten sinds 2004 werkzaam in Nof HaGalil (Nazareth). De Messiasbelijdende gemeente draagt de naam Nechama ("Troost"). In 2019 is dominee Dekker bevestigd als predikant en mag hij leiding geven aan deze jonge gemeente.

We steunen deze gemeente bij de aanschaf van cadeaubonnen die uitgereikt worden aan mensen in hun omgeving voor het doen van boodschappen. Die bonnen wordt ook gegeven aan gezinnen die uit het noorden moeten evacueren.

Uit de nieuwsbrief van de familie Dekker van 9 november: "Afgelopen zaterdag zou ik preken in Nahariya, de noordelijkste stad van Israël op nog geen 10 km van de grens met Libanon. De preekbeurt was al afgesproken voor de oorlog. Nu is de noordgrens verre van rustig. Dagelijks vinden er beschietingen plaats, al heeft Hezbollah zich (nog?) niet met volle kracht in de oorlog gemengd. Gelukkig maar! De vraag komt wel even in je op of het veilig is om daar te gaan preken. Ik kom er graag. Ik heb er acht jaar geprekeet in het begin, toen ik pas in Israël was. Albert Nessim was de pastor van een kleine Engelssprekende gemeente in zijn huis. Maar hij kreeg gezondheidsproblemen en vroeg mij om hulp. Na 3 jaar overleed hij. Nu is het een Hebreeuwssprekende gemeente, met Alberts zoon Michael als pastor. Ze komen bij elkaar in een gebouwtje wat achteraf. Ze hebben geen schuilkelder. Ik besprak het met Michael en we besloten dat als er vrijdag en 's nachts geen beschietingen zouden zijn, dat dan de dienst door kon gaan in hun zaaltje. Als er dreiging zou zijn, dan zou de gemeente in het huis van Michael samenkomen, die een versterkte kamer in zijn appartement heeft. Op shabbatmorgen hebben we even contact gehad. Er had 's nachts niets plaatsgevonden. Zodoende reden we naar Nahariya, na eerst gebeden te hebben om bewaring en bescherming. In de gemeente was niet iedereen aanwezig. Een gezin dat boven Nahariya in een dorp woont (dus dicht bij de Libanese grens), was al eerder geëvacueerd. Tijdens het preken hoorden we plotseling allerlei explosies. Iemand ging buiten kijken. Michael onderbrak me even later en stelde de gemeente gerust dat het Israël was die op Libanon vuurde en niet omgekeerd. Want we hoorden geen alarm dat we in de schuilkelder moesten. Later lazen we dat het toch de Hezbollah geweest was, die gevuurd had naar Rosh haNikra, boven Nahariya. Maar omdat het geen gevaar voor Nahariya opleverde, was het luchtalarm daar niet afgegaan. Ondanks deze interruptie was het er goed toeven. We mochten de gemeente bemoedigen. En wat is er troostvoller dan het Woord van God Zelf? Na de dienst zou er geen maaltijd zijn, beter om in oorlogstijd maar weer gelijk naar huis te gaan. Toch had iemand nog een heerlijke salade gemaakt en er was koffie met dadels. Annie, de vrouw van pastor Michael, maakt het redelijk goed. Ze had in de eerste week van de oorlog drie vingers gebroken toen ze tijdens het boodschappen doen naar een schuilkelder in de stad rende en ten val kwam. Een vinger is nog erg dik en ze kan hem nog niet bewegen. We bidden dat het toch goed mag komen als de pinnen eruitgehaald worden, want ze begeleidt de gemeentezang op de piano. We hebben de gemeenteleden een cadeaubon gegeven zodat ze boodschappen konden halen. Deze bonnen geven we ook aan soldaten."

Gemeente Grace & Truth in Kanot



Grace & Truth (Genade & Waarheid) is een van de oudste gemeenten in het land met ca. 150 leden. De gemeente bevindt zich in Kanot, niet ver van de Gazastrook. David Zadok leidt de gemeente vandaag de dag samen met anderen. De prediking is gebaseerd op het reformatorisch christelijke geloof.

David Zadok: *“Beste vrienden van Israël, ik ben dankbaar dat jullie in deze moeilijke tijd in ons land en onze geschiedenis achter ons staan in onze oorlog en strijd tegen het kwaad. Israël is niet meer hetzelfde als voor 7 oktober. Het feit dat op één dag zoveel van onze mensen op barbaarse wijze werden vermoord en kinderen, ouderen en gezinnen werden gegijzeld, zijn gebeurtenissen die niet uit ons geheugen zullen worden gewist. Het feit dat er naast onze reguliere militairen nog eens 350.000 mannen en vrouwen zijn opgeroepen, heeft voor een ongekende uitdaging gezorgd en behoefte aan hulp gecreëerd. Sinds de eerste week van de oorlog heeft onze kerk, Grace and Truth, een noodfonds opgezet om hulp te bieden in deze grote nood.*

Tot nu toe hebben we zo'n 450 gezinnen aan levensmiddelen geholpen. Allemaal mensen die we nog niet kenden. Een ander deel van onze hulp bestond uit de aanschaf van basisproducten voor de verschillende mensen die uit hun huizen in het zuiden en noorden zijn geëvacueerd. Er zijn ongeveer 125.000 mensen geëvacueerd door de regering en nog eens 50.000 mensen hebben hun huis vrijwillig verlaten omdat ze kleine kinderen hebben en geen toegang tot schuilkelders. We hebben veel van deze gezinnen geholpen met geld, maaltijden en speelgoed voor hun kinderen.

De meeste evacués kunnen op dit moment niet werken omdat de kinderen niet naar school gaan en de ouders voor hen moeten zorgen. Uit onze kerk zijn zes gezinnen geëvacueerd en 36 mensen zijn opgeroepen voor het leger. En we zijn een relatief kleine gemeente - je kunt dus begrijpen met welke uitdagingen een kerk als wij en veel andere kerken worden geconfronteerd. Een ander aspect van onze steun is het geven van steun aan andere organisaties die helpen bij de oorlogsinspanningen. Wij geloven dat dit de tijd is om de liefde van Christus en de kracht van het evangelie aan onze mensen te laten zien en we zijn dankbaar voor uw partnerschap met ons.”

We steunen deze gemeente bij de volgende noodhulpacties:

- Bezorgen van voedsel en boodschappen bij ouderen en gezinnen die hun woningen in de omgeving van Gaza moesten verlaten.
- Steun verlenen aan alleenstaande vrouwen en vrouwen waarvan de man in het leger dient en die nu met de kinderen alleen thuis zijn.
- Uitdelen van pakketten met basisbehoeften onder gemobiliseerde soldaten.
- Hulp verlenen aan mensen waarbij schade aan woningen en appartementen is ontstaan.



De geëvacueerde gemeente uit Sderot helpen



De kinderen van ds. Zadok kopen boodschappen om te bezorgen bij gezinnen in het zuiden



Voorraden brengen naar Holocaust-overlevenden en andere behoeftigen in deze tijd van oorlog

Makor HaTikvah School in Jeruzalem



De Makor HaTikvah (Bron van Hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël en is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs op deze school is gebaseerd op Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft de school erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften. De kosten voor dit onderwijs zijn hoog.

We steunen de school bij de opvang van 16 kinderen die geëvacueerd zijn uit het zuiden en het noorden van Israël. Zij krijgen gratis vervoer en onderwijs. Het zijn kinderen uit Messiasbelijdende gezinnen. Men gaat uit van een periode van twee of meer maanden. De directeur van de school (Yoel Russu) dient nu als militair in het leger.



Opvang kinderen die geëvacueerd zijn.



Even terug op school.



Nachamu Nachamu Ami in Renswoude



'Nachamu Nachamu Ami' heeft door de jaren heen contacten opgebouwd met diverse organisaties zowel in Oost-Europa als in Israël. Door de samenwerking met deze organisaties zijn zij in staat om de hulpgoederen bij de mensen te brengen. De hoofdactiviteit is het versturen van goederen naar projecten.

We steunen deze organisatie in het uitvoeren van extra transporten van hulpgoederen naar Israël en aankoop van papieren luiers en pampers.



Container uitladen



Goederen voor Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)



Kleding uitzoeken

Uitgeverij HaGefen Publishing in Kanot



Uitgeverij Ha-Gefen geeft boeken uit in diverse talen, maar voornamelijk Hebreeuws. Deze boeken zijn voor Messiasbelijdende Joden belangrijk voor hun persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast verschijnen er ook commentaren op de Bijbel die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn.

We steunen deze uitgeverij bij het gratis uitdelen van boeken en kleurplaten. In veel gezinnen is een van de echtgenoten opgeroepen en is het een uitdaging om de kinderen thuis bezig te houden. HaGefen heeft al duizenden kleurplaten gedrukt en uitgedeeld aan kinderen in schuilkelders, maar ook veel boeken uitgedeeld - in één geval zo'n 120 kinderboeken voor één gemeente die daarom vroeg.



Kleurplaten voor kinderen



Kinderbijbel van Van Dam



Ruth de moabitische van ds. Meeuse



De Heilige Oorlog van Bunyan