



Actuele informatie - 4

Het Deputaatschap voor Israël werkt voor deze noodhulpactie samen met stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa. Deze hulpactie wordt mede ondersteund door: Centrum voor Israël Studies (CIS) en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ).

Contact voor meer informatie: J.J. de Jong (tel. 0348-489929 of jjdejong@boardforisrael.nl)

Datum: 11 januari 2024

Israël is getroffen door een ongekend wrede terroristische aanval vanuit Gaza door Hamas. Ruim 100.000 Israëliërs zijn geëvacueerd uit het zuiden en noorden van het land. Via de gemeenten van ds. Zadok en van ds. Dekker wordt hulp geboden. Aan de soldaten wordt diaconale hulp verleend. De nood is groot. Laten we het Joodse volk steunen met gebed en onze gaven.

Overzicht verleende hulp

Noodhulp is in de achterliggende weken verleend of gaat verleend worden aan:

- Gemeente Beth Eliyahu in Haifa
- Soroka Medical Center in Berseba
- Barzilai Medisch Centrum in Ashkelon

Over de verleende hulp is door de volgende gemeenten en organisaties een rapportage aangeleverd:

- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Gezinnen van Messiasbelijdende Joden waarvan gezinsleden in het leger zijn
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem

Bekijk de volgende pagina's voor details over bovengenoemde noodhulp.

Achteraan dit document is een overzicht beschikbaar van alle verleende hulp.

Gemeente Beth Eliyahu in Haifa

Deze Messiasbelijdende gemeente is ontstaan zo rond 1950 en bestaat uit zo'n 150 volwassenen en 70 kinderen. Sinds 1997 is Shmuel Aweida voorganger. De gemeente is sterk betrokken op bejaardentehuis Ebenezer Home in Haifa.

De gemeente heeft noodhulp aangevraagd voor training van burgerwachten voor verschillende gemeenten in Haifa. De training omvat juridische en fysieke training en aanschaf beschermende kleding.



Steun aan ziekenhuizen

In totaal zijn ca. 500 Israëlische militairen gedood sinds 7 oktober. Het totaal aantal Israëlische gewonden ligt rond de 2500. De ziekenhuizen zijn daardoor overbezet en er is gebrek aan medicamenten.

We verwachten binnenkort aanvragen voor noodhulp van de volgende twee ziekenhuizen:

Soroka Medical Center in Berseba



Het Soroka Universitair Medisch Centrum is het algemene ziekenhuis van Berseba. Het dient als het centrale ziekenhuis van de regio en biedt medische diensten aan ongeveer een miljoen inwoners van het zuiden, van Kiryat Gat en Ashkelon tot Eilat.

Barzilai in Ashkelon in Ashkelon



Het Barzilai Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis met 600 bedden in Ashkelon (vlakbij de Gazastrook). Het ziekenhuis bedient een bevolking van 500.000, waaronder een groot aantal Ethiopische en Russische immigranten, en heeft jaarlijks meer dan 100.000 opnames.

Rapportages

Gemeente Grace & Truth in Kanot

David Zadok stuurde ons de volgende foto's.



Voeding arriveert in de kerk



Voeding verpakt en gereed voor levering



Voeding in de auto op weg naar adressen waar nodig



Noodhulp voor mensen in Yad Hashmona (Noorden)



Mensen in Ashdod in de rij om steunpakketten te ontvangen (volgens lijsten)



Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)

Ds. Dekker informeerde ons dat het soldatenproject goed loopt. “We hebben van het geld uit Nederland cadeaubonnen gekocht voor soldaten. Overal waar we soldaten zien, springen we uit de auto en geven we een cadeaubon waarmee ze bij veel winkels terecht kunnen. We geven er een Bijbeltekst bij in het Hebreeuws bij, Deut, 31:6. *Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.*”

“We zeggen erbij dat dit door kerken in Nederland is gegeven die geloven in Yeshua ha Mashiach en die het Joodse volk en in het bijzonder de soldaten willen bemoedigen en zegenen. Zo kom je ook tot verrassende gesprekken.”

“We hebben nu psalmboekjes gehaald in Jeruzalem, waarbij de teksten die wijzen naar de Messias in het rood zijn gedrukt. Hopelijk gaan ze nadenken over het waarom hiervan. De meeste soldaten zijn bijzonder blij. Het is niet alleen goed om zo de soldaten te bemoedigen, maar het is ook goed voor de Israëlische economie. Hoe meer er gekocht wordt, hoe beter voor de economie, die in deze tijd grote klappen krijgt. Ook hebben we al verschillende bonnen weggegeven aan geëvacueerde gezinnen.”



Aangrijpende ontmoetingen met militairen die in Gaza of bij de Hermon in het Noorden gelegerd zijn

Steunpakketten voor gezinnen van waarvan gezinsleden in het leger zijn

Het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft dit project voor haar rekening genomen. De uitvoering berustte bij Steunfonds Israël en David Zadok van uitgeverij HaGefen.

Het ging om 60 pakketten bedoeld om gezinnen waarvan een gezinslid in het leger dient een pakket te geven en ze op deze manier te steunen. Elk pakket bestond uit een cadeaubon van € 100 en de volgende boeken in het Hebreeuws: De soevereiniteit van God (Arthur Pink), Esther, De Heilige oorlog (John Bunyan) en een kleurplaat. In de pakketten zat ook een kaart met groeten van de afzenders.

De pakketten zijn door David Zadok voornamelijk aan de predikanten van 13 verschillende gemeenten afgeleverd. In enkele gevallen, rechtstreeks aan de soldaten of gezinnen. Voor het project reed hij naar het noorden van Israël, op minder dan een kilometer van de terroristen van Libanon en Hezbollah. Maar ook een paar honderd meter van de grens met Gaza.

Dit een van de grote projecten geweest die we in de oorlog hebben gedaan, omdat we niet alleen de soldaten en hun families hebben ondersteund, maar ook de relatie met hun kerken hebben versterkt.

Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden
Gereformeerde Gemeenten in Nederland

ISAAC DA COSTA
STEUNFONDS ISRAËL
OPGERICHT IN 1999

הגפן
הוצאת ספרים
HaGefen Publishing

Shalom,

This package comes to you from reformed evangelical churches in Holland. It has some items that with God's blessing may be of support to you in these challenging times when you are dealing with the Hamas terror acts in the south, Hezbollah in the north, and in Judea and Samaria, we send you our prayers and support.

We believe that God of Abraham, Isaac, and Jacob has made a covenant with His people Israel, and He will fulfill them as promised in the Old and the New Testaments.

We also believe that God speaks through his providence. These are the times to bow our knees, in The Netherlands and Israel, to humble ourselves before God and to ask Him to teach us His ways.

Our prayer is that you and your dear ones will be safe, and that the war will end as soon as its goals are achieved.

Peace be unto Israel!

For questions or requests, you can contact our friends in Israel via email to **David Zadok** at: david@ha-gefen.org.il or **WhatsApp 054-6699597**

משרתת מילואים יקרה,
חבילה זו הינה מטעם הקהילות האונגליסטיות הרפורמיות בהולנד. בחבילה זו תמצאי פריטים שבעזרת האדון יהיו לברכה ויתמוכו בך בלחימה הקשה מול פעולות הטרור של החמאס בדרום, חיזבאללה בצפון וביהודה ושומרון.
אנו שולחים את תפילותינו ותמיכתנו. אנו מאמינים שאלוהי אברהם, יצחק ויעקב עשה ברית עם עמו ישראל והוא ימלא אותנו כפי שהבטיח בתנ"ך ובברית החדשה. אנחנו גם מאמינים שאלוהים מדבר ופועל דרך השגחתו.
זה הזמן לכרוע ברך, בהולנד ובישראל, להיכנע מול אלוהינו ולבקש שילמד אותנו את דרכיו.
תפילתנו היא שאתה והיקרים לך יהיו בטוחים ושהמלחמה הזו תסתיים בקרוב כשהמטרות הושגו.
שלום לכל עם ישראל!
לשאלות או בקשות, אתם יכולים ליצור קשר עם חברנו בישראל **דוד זדוק**: במייל - david@ha-gefen.org.il או **בואטסאפ - 054-6699597**

Kaart met groeten van de afzenders



Pakketten samenstellen



Inhoud van een pakket



Pakketten gereed voor uitdelen



Een voorganger neemt pakketten mee



Een van de soldaten neemt het pakket in ontvangst



David Zadok in Kiriyyat Shmona, Noord Israel

Makor HaTikvah School

Hieronder een paar brieven van geëvacueerde gezinnen die dankbaar zijn dat hun kinderen op de Makor HaTikvah school zijn opgenomen.



Leerlingen van geëvacueerde gezinnen in de directiekamer van directeur Russu.

=====

Shaloom,

Ik wil graag Makor HaTikva, in het bijzonder directeur Yoel, bedanken. Maar ook alle vrienden en partners die aan dit project hebben bijgedragen. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat mijn kinderen, Nathanel en Naor, plotseling aan het schoolprogramma konden deelnemen.

Mijn kinderen werden samen met ons gedwongen om met spoed Sderot te verlaten vanwege het gevaar voor ons leven.

Op 7 oktober werden we om 6.30 uur wakker van sirenes. Na een tijdje hoorden we machinegeweren ratelen onder onze ramen. Ik keek uit het raam en zag vier gewapende mensen lopen die op auto's schoten. Daarna begonnen ze te schieten op een man die uit de auto rende en zich probeerde te verstoppen in onze tuin. Toen begonnen de terroristen op de ramen van ons huis te schieten. De kinderen waren erg bang om ook maar een seconde alleen gelaten te worden.

De kans was groot dat de terroristen door het raam zouden klimmen. We baden allemaal samen en geloofden dat God ons zou beschermen tegen raketten en terroristen. Na de volgende raket gingen het licht en alle communicatie in ons gebied uit. Al die tijd zaten we in huis en hoorden we constant geweervuur en veel sirenes voor luchtalarm.

Onze jongste zoon at en sliep al die tijd niet totdat we de stad verlieten. En zelfs toen we de stad verlieten en ons op een andere plaats bevonden, werden de kinderen nog steeds achtervolgd door de

angst dat er terroristen zouden kunnen verschijnen. Het duurde enkele weken voordat de kinderen waren gekalmeerd en in hun normale toestand konden terugkeren.

Maar wat hen het meest hielp, was toen ze naar school gingen en in hun normale levensritme terechtwamen. Mijn kinderen vinden Makor HaTikvah school erg leuk. Ze zeiden dat ze niet meer naar school willen in Sderot omdat ze veel nieuwe vrienden hebben gemaakt. Ze zijn met iedereen bevriend en er heerst een goede sfeer. Mijn kinderen zijn rustiger geworden en ga met plezier naar school. Ik weet niet eens hoe we nu weer naar school zouden kunnen gaan in Sderot.

Dank aan iedereen, het hele lerarenteam op de school.

=====

Hallo!

Wij zijn de familie C.

Wij willen graag onze diepe dankbaarheid uitspreken aan de Makor Hatikva school omdat ze onze kinderen zo onverwachts accepteerden als leerlingen. We zijn net in de zomer naar Israël, naar Sderot, verhuisd. En wat er begin oktober gebeurde, was verschrikkelijk. Woorden kunnen niet beschrijven wat onze kinderen, en ook volwassenen, hebben moeten doorstaan. Het feit dat u de deuren van uw school voor ons heeft geopend, is een enorme zegen! De kinderen konden terugkeren naar het normale leven en hun gedachten afleiden van slechte gedachten en herinneringen. We konden weer bewegingsvrijheid voelen. Deel uitmaken van jullie school helpt hen nu enorm!

Er zijn niet genoeg woorden om onze gevoelens te uiten. Hartelijk dank aan het hele team voor het verwelkomen van ons met warmte en zorg! Moge de Heere ieder van jullie zegenen.

=====

Mijn naam is G. en ik wil graag mijn diepe dankbaarheid uiten voor de mogelijkheid dat mijn kinderen op jullie school onderwijs mogen volgen. Voor mij, als alleenstaande moeder van twee kinderen, is dit een enorme hulp. Ik ben dankbaar dat mijn kinderen een normaal leven kunnen leiden en niet bang zijn om naar school te gaan of naar buiten te gaan. In Sderot, waar we moesten vertrekken, waren de kinderen enorm getraumatiseerd. Ze zijn bang om naar huis terug te keren. Ze geloven niet dat alles zal worden zoals het was. Maar hier, in deze moeilijke tijd, is het alsof ze rehabilitatie ondergaan en alle slechte dingen vergeten waarmee ze te maken kregen. Nogmaals hartelijk dank voor de kans die onze kinderen krijgen om zich hoe dan ook te ontwikkelen.

=====

Lieve vrienden,

Ik wil Makor HaTikvah school bedanken voor het opvangen van mijn kinderen tijdens onze evacuatie uit Sderot. Hier krijgen mijn kinderen uitgebreide ondersteuning: van hulp bij het leren van Hebreeuws als nieuwe immigranten, tot vervoer van Shoresh, waar we nu zijn, naar school in Jeruzalem.

Ik ben erg geraakt door de goedgehartige houding van de schoolleiding en leraren. Ik voelde hun zorg en de bereidheid iets te doen aan onze omstandigheden.



Overzicht eerder verleende hulp

- ADI, organisatie voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap
- Be'ad Chaim, Pro-life organisatie in Jeruzalem
- Ebenezer Home, bejaardentehuis in Haifa
- Elah Center for Coping with Loss, hulp bij traumaverwerking
- FIRM Israel in Jeruzalem (opvang evacuees in kibboets Afik)
- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Gemeente in Dimona
- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Gezinnen van Messiasbelijdende Joden waarvan gezinsleden in het leger zijn
- Israel ETCT, centrum voor traumaverwerking in Zuid-Israel
- Jaffa Institute
- Judah Bueno de Mesquita, verstrekken hulpgoederen aan soldaten in Noord-Israël
- Kibboets Ein Harod
- Lev Hasharon regional council
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem
- Nachamu Nachamu Ami in Renswoude
- Nordya and Ganot Hadar
- Uitgeverij HaGefen Publishing in Kanot
- Yad Ezraah, distributiecentrum van noodhulpmiddelen in Jeruzalem
- Yad Mordechai Medical Response Team
- ZAKA