



Actuele informatie - 7

Het Deputaatschap voor Israël werkt voor deze noodhulpactie samen met stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa. Deze hulpactie wordt mede ondersteund door: Centrum voor Israël Studies (CIS) en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ).

Contact voor meer informatie: J.J. de Jong (tel. 0348-489929 of jjdejong@boardforisrael.nl)

Datum: 30 april 2024

Op zaterdag 7 oktober 2023 werd Israël aangevallen door Hamas-terroristen. Daardoor werden 1200 Israëli's vermoord, 5400 raakten gewond en meer dan 240 mensen (tussen de 9 maanden en 85 jaar oud) werden ontvoerd. Nog altijd zijn meer dan 130 mensen gegijzeld in Gaza. Het was de ergste dag in de geschiedenis van Israël en voor het Joodse volk sinds de Holocaust.

Gebed om vrede blijft dringend nodig. Via NOODHULP ISRAEL bieden wij steun in noodsituaties.

Overzicht verleende hulp

Noodhulp is in de achterliggende weken verleend of gaat verleend worden aan:

- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Barzilai Medical Center in Ashkelon
- Soroka University Medical Center in Berseba
- Rambam Health Care Campus in Haifa
- Hadassah Medical Center in Jeruzalem
- Gemeente Grace & Truth in Kanot

Bekijk de volgende pagina's voor details over bovengenoemde noodhulp. Achteraan dit document is een overzicht beschikbaar van alle verleende hulp.

Rapportages

Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)

Reactie op aanval vanuit Iran

Wat is de Heere onuitsprekelijk goed en genadig! Wat heeft Hij Zijn beschermende hand uitgestrekt over Zijn volk Israël. Zo'n 60.000 kilo explosieven werd zaterdagavond 13 april afgevuurd op Israël. Onvoorstelbaar! Dan is het niet door de intelligentie van Israël dat het zo mocht aflopen, maar dan komt de Heere alle eer toe!

Wij leefden al twee dagen in grote spanning. Er zou binnen 48 uur een aanval komen. Maar hoe en wat, dat wist niemand. Vrijdag en zaterdag gingen ongestoord voorbij. Maar om 11 uur 's avonds werden we gebeld door Zmnako, de man van mijn nichtje Eline. Er zouden honderden drones en raketten uit Iran onderweg zijn naar Israël. Maar later bleken ze ook uit Yemen, Irak en Libanon te zijn afgeschoten. In Israël was nog niets hierover te vinden op internet. Dus in Nederland was het eerder bekend dan bij het publiek hier! Het was wel erg fijn dat Zmnako belde. Hij bad met ons en voor ons. En wat is het dan heerlijk om te ervaren dat voor de Heere geen afstand van duizenden kilometers geldt. Zmnako droeg Israël en ons op aan de troon der genade.

We hebben de jongens gebeld. Daarna begon de appjes binnen te stromen. Veel vrienden en bekenden schreven dat ze voor Israël en voor ons baden. We hebben een koffertje en een rugtas klaargezet voor het geval we ons huis uit zouden moeten. Om een uur of 1 zijn we toch naar bed gegaan. Door alle vliegtuigen in de lucht slaap je minder vast. Maar terwijl wij sliepen, waren er minstens 185 drones met explosieven, 110 ballistische raketten en 36 kruisraketten onderweg.



Wij mochten de volgende morgen wakker worden zonder dat het luchtalarm was afgegaan! Het bleek dat zelfs niet één drone of kruisraket het Israëlische luchtruim bereikt had. Allemaal al neergehaald boven de buurlanden, niet alleen door Israëlische gevechtsvliegtuigen, maar ook door Amerikaanse, Britse, Franse, Jordaanse en zelfs Saoedi-Arabische! Ook waren het Iron Dome en andere afweersystemen actief. De nieuwe 'Iron Beam' haalde voor het eerst raketten uit de lucht met laserstralen.

Er bereikten wel een aantal ballistische raketten Israël. Onder meer in Jeruzalem, en in Dimona bij Albert en Esther Knoester, was luchtalarm en waren er grote explosies in de lucht. Daar werden die ballistische raketten neergehaald met o.a. het Iron Dome. Er was alleen wat schade bij een militair vliegveld.

Zelf waren we zo verwonderd op zondagmorgen. We hebben ervaren dat we gedragen zijn op de gebeden vanuit Nederland. Wij hadden echt gedacht dat er veel projectielen door de afweer heen zouden breken en dat er veel schade aangericht zou worden. Het is echt een groot wonder. Voor het eerst in de geschiedenis dat een land door zoveel raketten tegelijk aangevallen is en bijna alles onderschept mocht worden. Dat is de goedheid en de trouw van de Heere geweest.



De aanval was zeer ernstig, maar wordt nu door de buitenwacht gezien als een symbolische aanval, omdat van tevoren de VS waren ingelicht. Amerika heeft helpen afweren, maar verbiedt Israël om terug te slaan. Dus wat er nu verder gaat gebeuren? Het is allemaal erg politiek. Amerika wil bepalen tot hoever landen mogen gaan. Maar voor Israël is dit wel een enorme prijs die zij moeten betalen. Het heeft Israël een miljard dollar aan afweer gekost. Dus uw giften voor Israël blijven uiteraard zeer belangrijk!

Nu op maandagmorgen lijkt het of er niets gebeurd is. Het leven gaat weer door. Vliegtuigen vliegen nog af en aan op weg naar Libanon. Meer dan in de dagen hiervoor. Want in

het noorden is de situatie nog zeer onveilig. Nog steeds zitten er bijna 100.000 mensen in hotels, omdat ze niet terug kunnen naar huis in het noorden. Wat wel gemerkt wordt, is dat iedereen ontzettend moe is van alle spanningen van het afgelopen half jaar.

Bron: Nieuwsbrief 88 van Fam. ds. M.L. Dekker van 15 april 2024

Het soldatenproject

Het soldatenproject voorziet nog steeds in een behoefte. Soldaten krijgen een cadeaubon waarmee ze bij veel winkels terecht kunnen. We geven er een Bijbeltekst bij in het Hebreeuws *“Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.”* (Deut. 31:6)

Ze krijgen ook psalmboekje waarbij de teksten die verwijzen naar de Messias in het rood zijn gedrukt.



Noodhulp aan ziekenhuizen

Diverse ziekenhuizen in Israël hebben noodhulp aangevraagd n.a.v. de oorlog die in oktober begon. In dit artikel informatie over enkele ziekenhuizen die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze oorlog.

Alle ziekenhuizen hebben dringend behoefte aan extra apparatuur. Uw giften blijven welkom.

Medical Center Barzilai in Ashkelon



Het Barzilai Medical Center is een algemeen ziekenhuis in Ashkelon (vlakbij de Gazastrook).

Het centrum heeft 643 klinische bedden, 60 poliklinische bedden en biedt zeer geavanceerde gezondheidszorg aan patiënten en via de klinieken en instituten.

Steun is verleend voor de aanschaf van diverse medische apparatuur. We verwachten nog meer aanvragen.

Soroka University Medical Center in Berseba



Soroka is het enige grote ziekenhuis in de hele Negev-regio. Het ziekenhuis verleent zorg aan een bevolking van meer dan een miljoen mensen in een regio die 60% van het totale landoppervlak van Israël beslaat. Het ziekenhuis ligt op 40 kilometer van de Gazastrook.

Soroka kreeg op zaterdag 7 oktober een groot aantal gewonden te verwerken. Tussen 7.30 uur en middernacht die zaterdag, werden 676 gewonden per ambulance, helikopter en privéauto binnengebracht.

Het aantal slachtoffers dat behandeld werd - onder nonstop raketbeschietingen - was meer dan een vier keer het aantal dat ooit in 24 uur werd behandeld. Sinds 7 oktober is het aantal gewonden dat is behandeld gestegen tot meer dan 2.700. De meeste van hen zijn soldaten die gewond raakten tijdens de gevechten met Hamas in Gaza sinds 27 oktober.

Zoals deze oorlog heeft geleerd, moet het ziekenhuis zich niet alleen voorbereiden op het verwachte, maar ook op het onverwachte.



Bekijk de video met rapportage vanuit het ziekenhuis: <https://vimeo.com/883773772>

Rambam Health Care Campus in Haifa



Rambam Health Care Campus is het grootste medische centrum in het noorden van Israël. Het is het belangrijkste ziekenhuis voor een gebied met meer dan 2 miljoen inwoners. Vanuit 12 ziekenhuizen in Noord-Israël wordt naar dit ziekenhuis verwezen.

Het ziekenhuis bevindt zich in Haifa en werd in 1938 opgericht door de Britse Mandatorregering en kreeg in 1948 de naam 'Rambam' (Andere naam voor Mozes Maimonides (1138-1204) rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts).

In tegenstelling tot Soroka bevond **Rambam** zich op 7 oktober niet in de frontlinies. Rambam is echter wel in hoge staat van paraatheid. Dat heeft te maken met de voortdurende strijd van de IDF met Hezbollah en andere door Iran gesteunde terreurgroepen aan de noordgrens van Israël.

Rambam is klaar om onmiddellijk alle operaties te verplaatsen naar zijn ondergrondse ziekenhuis - het grootste ter wereld - mocht een grootschalige oorlog uitbreken aan de noordgrens van Israël.

Het scenario waar Rambam vanuit gaat is: *60 dagen oorlog, met extreem krachtige raketten die elke vier minuten rond het ziekenhuis vallen.*

Net na het uitbreken van de oorlog oktober 2023, heeft het ziekenhuis in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, het Israël Defense Forces (IDF), Bescherming Bevolking en de Marine het ondergronds ziekenhuis in gereedheid gebracht. Met deze faciliteit is men in staat om gezondheidszorg te bieden aan grote aantallen gewonde patiënten; soldaten en burgers uit het hele land, terwijl het ziekenhuis gewoon blijft functioneren.

Wij steunen dit ziekenhuis bij de aankoop van medische apparatuur zodat zij deze gewonde soldaten en burgers beter kunnen behandelen.

Het ziekenhuis gaat ook een methode starten voor het behandelen van oorlog gerelateerde posttraumatische stressstoornissen. Daar is grote behoefte aan, vooral na de enorme aanval vanuit Iran. Het gaat om de aanschaf van acht zogenaamde EMDR-apparaten.

Wij steunen deze aanschaf zodat de bevolking van Israël ook geholpen kan worden bij het herstel van de geestelijke (traumatische) verwondingen.



Bekijk de video van inrichting ondergronds ziekenhuis: <https://youtu.be/JiqcO244hHc>

Hadassah Medical Center in Jeruzalem



Het Gandel Rehabilitation Center is een nieuwe revalidatie kliniek die door het Hadassah Ziekenhuis op de campus op Mt. Scopus, Jeruzalem, wordt gebouwd. De plannen voor dit revalidatiecentrum waren al van voor 7 oktober, maar door de gewelddadigheden van die dag en de oorlog die daarop volgende is de vraag naar revalidatie plekken enorm toegenomen.

Meer dan 10.000 Israëli's zijn gewond geraakt, waarvan ruim 2.000 een blijvende handicap hebben opgelopen. Het gaat hier veelal om jonge mensen, en een groot deel van hen zal moeten revalideren om weer te goed te kunnen participeren.

Hoewel het complex nog in aanbouw is, zijn delen ervan reeds in gebruik genomen om tegemoet te komen aan de fors toegenomen behoefte aan revalidatieplekken. We willen het Hadassah helpen om het complex af te bouwen zodat meer Israëlische gewonden kunnen starten met hun revalidatie traject.



SOLIDARITEITSCONCERT VOOR ISRAËL

Woensdag 10 april werd in de Grote Kerk te Dordrecht een solidariteitsconcert voor Israël georganiseerd. Medewerking werd verleend door het Christelijk Kinderkoor Samuël uit Alblasterdam en het Mannenensemble Ethan uit Noordeloos. Beide koren stonden onder leiding van Arie van der Vlist. Daarnaast werkten ook de volgende musici mee: Harm Hoeve (orgel), Jan Lenselink (piano), Imperial Brass (koperblazers), Noortje van Middelkoop (panfluit), Rineke de Wit (zang en hobo) en Gilad Nezer (chazzan). Algehele leiding van deze avond was in handen van Albert Groothedde. Daarnaast waren er een aantal sprekers zijn, waaronder rabbijn Yitschak Naki uit Jeruzalem.

Tijdens deze avond kreeg Modi Ephraim, de ambassadeur van Israël in Nederland een cheque van € 500.000 aangeboden. Het bedrag is bestemd voor noodhulp aan het Soroka Medical Center in Berseba en het Barzilai Medical Center in Ashkelon. Het bedrag werd aangeboden vanuit de actie NOODHULP ISRAEL waarin wordt samengewerkt door Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, Steunfonds Israël | Isaac da Costa, Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk en het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.



Overhandiging van een fotoboek over de noodhulp aan Israël. V.l.n.r.: J. Seip (DvI), A. Diepenbroek (ambassade), Modi Ephraim (ambassadeur), G. Roukens (DvI), L. Prins (HHK), C. van Burg (HBN-GGiN), J.J. de Jong (DvI).



Cheque met informatie over bedrag, besteding en namen van samenwerkende organisaties.



ISRAEL TRAUMA COALITION
response. preparedness. resilience. RA



Efraim Rozenfeld, therapist bij ITC

Telkens als Efraim Rozenfeld een vliegtuig hoort overvliegen, verkrampt zijn lichaam.

De 52-jarige vader van zeven kinderen en grootvader van zeven kleinkinderen woont al heel lang in Sderot, de Israëlische stad vlakbij de grens met Gaza die regelmatig het doelwit is van Palestijnse raketaanvallen. Rozenfelds fysieke reactie op vliegtuiglawaai is het resultaat, zegt hij, van het feit dat het normale leven vaak wordt onderbroken door sirenes,

het rennen naar schuilkelders en dan ademloos wachten om te horen of er een raketaanval in de buurt zal plaatsvinden.

In de afgelopen jaren heeft Rozenfeld iets gevonden dat hem heeft geholpen te kalmeren - en hem een manier heeft gegeven om therapeutische rust te bieden aan kinderen die lijden aan dezelfde of ergere symptomen van posttraumatische stressstoornis: dierentherapie.

Het Israel Trauma Coalition, waar Rozenfeld werkt sinds de opening in 2016, komt de kalmte van schijnbaar onverwachte bronnen: slangen, hagedissen, cavia's, vogels en zelfs kakkerlakken.

Mobiele unit voor dierondersteunde traumatherapie

In de nasleep van 7 oktober werden van de ene op de andere dag meer dan 200.000 inwoners interne vluchtelingen, waarvan 60% kinderen/jongeren. Om deze vorm van traumahulp op meerdere plaatsen in Israël te kunnen aanbieden heeft ITC twee caravans aangeschaft en aangepast en therapiedieren gekocht.

Daarnaast biedt ITC cursussen aan voor traumahulp aan teams van 20 deelnemers voor 10 bijeenkomsten van elk 3 uur. Zodra we meer weten over de inhoud van de cursus, kunnen ook Messiasbelijdende Joden daarheen verwezen worden. Een kans om het Evangelie te delen!

Vanuit Noodhulp bieden we financiële steun aan deze initiatieven.



Gemeente Grace & Truth in Kanot



Zondag 14 april 2024 zullen we blijven herinneren als de dag waarop Iran zo'n 350 drones en kruisraketten op Israël afvuurde. Een heel opmerkelijk er niet in slaagde om echte schade aan te richten!

Maar ik hoop dat we ons als volk en natie de woorden van de psalmist zullen herinneren, waar staat: *"Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor*

tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten." (Psalm 3:5-6).

Naast de grote mislukking van Iran is het feit dat er een zeer succesvolle samenwerking was tussen Israël, de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk en Jordanië om Israël te verdedigen niet minder belangrijk voor de toekomst. De Heere is de beschermer van Zijn volk, want Hij is een God die het verbond bewaakt. Maar God doet meer dan ons beschermen tegen de vijand en zijn ondeugden. Hij bouwt ook Zijn Kerk en roept Zijn volk tot Zich temidden van de oorlog. Zoals Jezus beloofde: *"Ik zal Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen."* (Matth. 16:18).

De oorlog heeft veel verwoesting, dood, pijn en tranen gebracht. Ondanks de vele uitdagingen van de oorlog heeft het ons veel mogelijkheden geboden om het Evangelie uit te dragen. De situaties hebben laten zien hoe christelijke evangelische mensen en vooral gereformeerde (reformatorische) kerken uit veel landen ons steunen. Ik heb de afgelopen maanden mensen ontmoet waarvan ik nooit gedacht had dat te zullen ontmoeten, zoals ziekenhuisdirecteuren, loco-burgemeesters, hoge officieren en vele anderen.

Door het NOODFONDS ISRAEL zijn we in staat geweest om via het Evangelie vele verbindingen tot stand te brengen. Terwijl we de mensen op verschillende manieren ondersteunen, hebben we de kans om hen te vertellen wie we zijn en waarom we doen wat we doen. De meeste van deze mensen hebben nog nooit een Messiasbelijdende Jood ontmoet. Hopelijk laten we een positieve indruk bij hen achter. We zaaien veel zaadjes waarvan we hopen dat de Heere er in de nabije toekomst bekeringsvruchten van zal maken!

Sinds het begin van de oorlog hebben we ook meer dan 3.000 gezinnen in het zuiden van levensmiddelenpakketten voorzien. De namen en adressen van de meesten van hen hebben we gekregen van de loco-burgemeesters van de mensen in het zuiden. Ongeveer een maand geleden kreeg ik een telefoontje van een luitenant-kolonel die bataljonscommandant is. Hij kreeg mijn nummer van een andere officier, die hem vertelde dat we kunnen helpen met het ondersteunen van hun eenheden. Sindsdien hebben we veel gesprekken gehad en ik ben al bij hem thuis geweest en hij heeft ons vorige week bezocht.

De meest opmerkelijke wijze waarop de Heere werkt is waarschijnlijk wat er in onze kerk gebeurt. Ongeveer een maand geleden begonnen we met catechisatie voor mensen die gedoopt willen worden. We hadden drie kandidaten. Eén van hen was een reservist van een tankeenheid die vier maanden lang diep in Gaza heeft gevochten. Kort na de start van de catechisatie mochten hij en zijn vrouw tot bekering komen. Een Arabier, die sinds kort onze kerk bezoekt, mocht daarna tot bekering komen. Nadat we ook hem hadden geïnterviewd, nodigden we hem uit voor de catechisatie. Dus nu geef ik elke donderdagavond les aan een Israëlitische soldaat en een Arabische man. Eén in Christus! Dit is ook de vrucht van de verschrikkelijke oorlog waarin mensen, zowel Joden als Arabieren, zoveel lijden en de prijs betalen!

David Zadok



Overzicht eerder verleende hulp

- ADI, organisatie voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap
- Barzilai Medical Center in Ashkelon
- Be'ad Chaim, Pro-life organisatie in Jeruzalem
- Ebenezer Home, bejaardentehuis in Haifa
- Elah Center for Coping with Loss, hulp bij traumaverwerking
- FIRM Israel in Jeruzalem (opvang evacuees in kibboets Afik)
- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Gemeente in Dimona
- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Gezinnen van Messiasbelijdende Joden waarvan gezinsleden in het leger zijn
- Hadassah Medical Center in Jeruzalem
- Israel ETCT, centrum voor traumaverwerking in Zuid-Israël
- Jaffa Institute
- Judah Bueno de Mesquita, verstrekken hulpgoederen aan soldaten in Noord-Israël
- Kibboets Ein Harod
- Lev Hasharon regional council
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem
- Nachamu Nachamu Ami in Renswoude
- Nordya and Ganot Hadar
- Soroka University Medical Center in Berseba
- Uitgeverij HaGefen Publishing in Kanot
- Yad Ezraah, distributiecentrum van noodhulpmiddelen in Jeruzalem
- Yad Mordechai Medical Response Team
- ZAKA

